

Ny barnbok om konstnärerna Karin och Carl Larsson

Nu kommer den andra boken i en barnboksserie om kända konstnärer. Boken handlar om de världsberömda konstnärerna Karin och Carl Larsson och vi får följa livet i konstnärsfamiljen genom äldsta dottern Suzanne.

– Jag blev så glad av att läsa boken. Den är glädjefullt berättad samtidigt som den är rik på fakta och överraskande infallsvinklar, säger Frida Lax, bokhandlare på Bokskåpet som är en barnbokhandel i Göteborg.

Karin och Carl Larsson var moderna för sin tid. Karin lagade fransk och italiensk mat, hon sydde familjens kläder och ritade möbler och leksaker. Barnen deltog också i familjelivet både till vardags och till fest.

– Jag hoppas att böckerna lockar barn till ett tidigt konstintresse och inspirerar till samtal mellan barn och vuxna säger Annette Wilhelmsson, författare och idégivare till bokserien. Hon bor i Göteborg och har tidigare arbetat med teater och barnkultur.

I anslutning till boken finns ett ark klippdockor med Suzanne och brodern Ulf och kläder från deras tid. Jens Ahlbom, som tidigare gjort bland annat Mulle Meck, har illustrerat böckerna och klippdockorna.

Första boken i barnboksserien *En liten bok om en stor konstnär* var "Han hette Vincent". Den handlar om Vincent van Goghs dramatiska liv och hans omtyckta målningar.

Välkomna på boksläpp lördagen den 20 oktober klockan 11.00 på Bokskåpet, som ligger i hörnet Tredje Långgatan/Värmlandsgatan. Välkomna!



Överst: Bokens titelsida

Underst: Klippdockor som hör till boken

Här kan du hitta böckerna och produkterna som hör till: www.amarte.se. Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta: Annette Wilhelmsson 0708-455 155 eller info@amarte.se

amarte

Telefon 0708-455 155 ■ www.amarte.se ■ info@amarte.se